



MissionPossible

Evangelium och hjälp till Östeuropa

Drömmar går i uppfyllelse

I vårt arbete har vi sett
många barns och vuxnas
drömmar gå i uppfyllelse
– inklusive våra egna.



Drömmar går i uppfyllelse med tro – och hårt arbete!

IGNAT "IVO" IVANOV,
verksamhetsledare

En av våra vänner, en ung familjefar, tog sig an en uppgift som verkade omöjlig: renovering av ett gammalt hus i dåligt skick. När arbetet var klart, efter ett par års hårt arbete, var förändringen otrolig: huset hade blivit ett vackert och varmt hem för familjen. Barnen fick egna rum, som de hade drömt om.

”Önskningsar går i uppfyllelse genom tro”, skrev han på Facebook samtidigt som han la upp bilder på renoveringen.

”Det hade varit mer sanningsenligt att skriva: Drömmar blir sanna med tro och hårt arbete.”, sa jag till honom.

”Sant”, svarade han och lade till ”och hårt arbete” i sitt inlägg.

Det har vi fått uppleva om och om igen i våra byggprojekt och andra projekt. Om man vill ha resultat, oavsett i vilken fråga, behöver man tro och arbeta hårt! Ofta överraskar Gud oss också. Han ger mer än vi hoppats på!

Tack för i år med Mission Possible! Å vårt teams vägnar önskar jag dig en god jul och ett gott nytt år, där Herren må välsigna ditt arbete och att dina mål blir verklighet!

Många drömmar har blivit verklighet

Genom åren har vi byggt många barnhem (du kan läsa om det senaste i detta nummer) och gjort stora renoveringar. På bilden är Ivo vid byggnadsprojektet vid vårt center i Dobromirka Bulgarien. (Läs mer på sidan 7).



BERT DOKTER

Verksamhetsledaren för vår systerorganisation Mission Possible Nederländerna besökte Odessa och berättar om utdelningen av hjälp och evangelium.



Ukrainas andra krigsvinter:

Ved för uppvärmning till vintern för de fattigaste i Odessa-regionen

I slutet av oktober när vårt team påbörjade utdelningen av ved, var vädret i Ukraina fortfarande mildt, men en kall vinter väntar. Byns ledare gav oss information om de mest utsatta människorna. De krigsdugliga männen är vid fronten, kvar i byarna finns kvinnor, barn, sjuka och äldre. De fattigaste har ingen chans att få tag i ved för vintern. De var mycket tacksamma för veden de fick.





Farmor Nina fick inte bara ved som hon så desperat behövde, utan också möjlighet att dela det hon hade på sitt hjärta till ledaren för vårt arbete i Ukraina, Tanja, och våra teammedlemmar. Hon var också glad över att få en Bibel och en barnbibel till sina barnbarn.

På besök hos farmor Nina

Farmor Nina var en av de sista på veddistributionslistan idag. Hon väntade på oss framför sitt hus.

Nina har bott i byn Mirnoje under hela sitt liv. Byns namn betyder "fred". Men det har inte varit fred här på två år. Byn har drabbats många gånger när den närliggande kraftstationen har bombats.

Den ende sonen stupade i kriget

Nyligen fick Nina nyheten, som ingen mor vill höra. Hennes enda son,

den 40-årige Juri, hade omkommit vid fronten.

"Han dog i en bombattack nära Cherson. Det var inte förrän det var helt verifierat att det var han, som jag blev informerad. Strax innan dess hade han skickat en bild av sig till mig i ett brev. Någon hade ritat den. "Till minne av mig", skrev han. Jag svarade honom: "Vad pratar du om, du kommer snart hem!"

"Den här bilden använde vi på begravningen... Jag är glad att jag fick se hans kropp. De flesta mödrar har inte den möjligheten. Juri var mycket omtyckt. Under begravningen stod alla vid vägkanten med flaggor, hela vägen från vårt hus till kyrkogården."

Juri efterlämnade fru och fyra barn. De flydde utomlands när kriget bröt ut.

"Men de ringer mig regelbundet.

De kommer hit i början av året", berättar Nina.

Nina saknar arbetsförmåga, men hon får ingen pension än

Nina uppfostrade sin son ensam medan hon arbetade som städare. Hon är inte längre kapabel till fysiskt arbete, men är fortfarande för ung för att få pension. Sonen hjälpte henne med inkomst, men nu har Nina inget stöd.

Veden är till stor hjälp för henne, hon tackade oss för det om och om igen.

"Jag får hopp från Bibeln."

Nina var också mycket glad över Bibeln hon fick.

"Har du också barnbiblar till mina barnbarn?" frågade hon och blev glad när hon fick en. "Bibeln ger glädje och hopp. Mina barnbarn behöver det också."

VÅRT ARBETE I UKRAINA

- Bibelklubbar och läger för barn och ungdomar.
- Utdelning av hjälp till de fattigaste: matpaket, ved, kläder, förnödenheter..
- Varje paket innehåller en Bibel och kristen litteratur. Goda samtal med hjälpmottagare.

Olga Jakunina, en ung kosmetolog i Chelyabinsk i västra Sibirien, bestämde sig för 8 år sedan att göra något för våldsutsatta och hemlösa mödrar och barn. Hon grundade hjälpcentret "Mor och barn". Hemmet fick ingen regelbunden hjälp någonstans ifrån så Mission Possible började stödja arbetet.

Mer än 400 familjers liv har förändrats under dessa år. Mödrar finner ett nytt liv och en personlig tro. Hyreslägenheten blev dock trång för ett 20-tal mammor med barn, och dess läge var besvärligt. Ett steg i tro måste tas.

Köp av en ofärdig byggnad

På ett bra läge nära förskolor och skolor hittades ett lämpligt hus, som köptes. Men byggnaden hade bara en stomme: ytter- och mellanväggar. Framför oss hade vi ett stort och även dyrt jobb.

Vi kom överens om att Olga och hennes team skulle samla in så mycket pengar som möjligt på plats, och vi skulle skaffa resten. Byggnaden fick namnet "Drömhuset".

"Drömhuset går framåt med ljusets hastighet!"

Så skrev Olga under projektets gång. Många såg dock fler svårigheter än hopp i situationen. Men Olga hade tro och förmåga att inspirera andra. Yrkesmänniskor deltog som volontärer i arbetet och gåvor togs emot från församlingar, företag och privatpersoner.

I slutet av september firades invigningen av byggnaden, och flytten till de nya lokalerna började! Julen kommer att kunna firas i Drömhuset!

"Drömhuset" blev verklighet!



Fjölårets julstämning i hjälpcentret i Chelyabinsk.



Drömmen gick i uppfyllelse! En lycklig Olga klipper det röda bandet vid invigningen av det nya hjälpcentret i september.

"Jag fick en ny grund för mitt liv!"

Modern som varit i en återvändsgränd hjälper nu andra.

"Vad ska jag göra? Hur ska jag klara mig? Vart kan jag gå?" tänkte 33-åriga Tatjana i en ångestfylld förtvivlan när hon insåg att hon väntade sitt tredje barn.

Livet var förstört

Tatjana skulle inte ha något att erbjuda barnet. De två äldre barnen hade omhändertagits på grund av att hon inte hade någon bostad och eftersom hon var fattig kunde hon inte ta hand om dem.

Tatjana hade gjort dåliga val i sitt liv. Även nu fanns det bara dåliga alternativ kvar – i en sådan situation slutar många med att göra abort eller överge sitt barn på sjukhuset efter födseln.

Modern fick tillbaka de omhändertagna barnen

En lokal tjänsteman rådde Tatjana att kontakta Olga, chefen för hjälpcentret i Chelyabinsk. När Tatjana knackade på centrets dörr fick hon

ett varmt välkomnande.

Med barnavårdsmyndigheten gjordes överenskommelse om familjeåterförening. Tatjanas barn fick flytta från barnhemmet till sin mor i hjälpcentret. Vilket underbart ögonblick det var! Mor och söner fick en chans till en ny start tillsammans.

Tro och livsförändring

Barnen gick i skolan och Tatjana fick konkret vägledning för att bygga upp sitt liv igen. Hon lärde sig laga mat, sköta hemmet och ta hand om hushållsekonomi. Hon fick uppmuntran och viktigt stöd för att vara mor. Tatjana är glad över sin lilla friska son, som föddes under vistelsen på hjälpcentret.

Hon fick också en ny grund för sitt

liv när hon kom till tro och började gå i kyrkan. "Jag tror att Gud ledde mig hit", säger Tatjana.

Till volontärarbetare på hjälpcentret

Mor och barn mår bra och har flyttat in i en egen lägenhet.

Tatjana är nu en av hjälpcentrets volontärer. Genom sina egna svåra upplevelser förstår hon kvinnorna som kommer dit och vill ge dem stöd och hopp:

"Jag vet hur trasiga kvinnorna som kommer hit är. Här har jag sett Guds härlighet uppenbara sig i deras liv."

Tatjana med sina två äldsta söner.



"När jag kom hit var jag blind och vilsen. Herren uppenbarade sig för mig genom dessa människor som Gud ledde mig till. Jag respekterar och älskar hemmets ledare Olga. Hon har hjälpt så många människor. Jag är tacksam av hela mitt hjärta och jag hoppas att centrets arbete kommer att fortsätta att förändra familjernas liv."

När Natalias man dog för tio år sedan, fick sorgen henne att bedöva smärtan med droger. Hon väntade barn och lämnades ensam för att ta hand om Denis (4) och Anastasia (7).

Natalia insåg att hon behövde hjälp och hittade vägen till Mission Possible rehabiliteringscenter.

Där fick hon stöd i sin livssituation, födde sitt barn Maria, hörde evangeliet, kom till tro och fick vänner. Efter att ha lämnat centret började hon arbeta, köpte en lägenhet, tog hand om sina barn, hjälpte sin gamla mamma och gick i kyrkan.

Men med tiden började känslan av att något saknades växa.

Natalias dröm om en livspartner och ett lyckligt familjeliv:

Mot drömmarna genom att luta mot nåden

“Församlingen och vännerna brydde sig mycket om mig, men i själen längtade jag efter en livskamrat. Jag skulle bli ensam när barnen växte upp”, säger Natalia.

Natalia blev djupt deprimerad av situationen och började dricka igen, som tio år tidigare. Även drogerna kom tillbaka in i hennes liv.

Tillsammans med drogerna kom Natalias pojkvän Artjom, också han narkoman, till familjen. Han var glad och omtänksam och hjälpte barnen med deras läxor. Barnen gillade mannen, men de var besvärade av de vuxnas droganvändning. Oron fick 17-åriga Anastasia att prata med sin mamma och övertala henne att åka på rehabilitering.

“Anastasias ord stoppade mig. Hon fick mig att se vad jag höll på att göra mina barn

och mig själv. Jag är väldigt tacksam mot henne för det”, säger Natalia.

Hon kom tillbaka till centret hon var på tidigare tillsammans med 10-åriga Maria, som var född där. De äldre barnen bodde hos sin mor. Natalia kände att hon var ovärdig och misslyckad, men att möta sanningen, Guds barmhärtighet, kärlek och förlåtelse och genom stödet från människorna i centret förnyades hennes tro och inre liv.

Samtidigt gjorde Artjom på ett annat rehabiliteringscenter en invertering av sig själv och sitt liv. En dag fick Natalia ett samtal där Artjom sa att han hade mött Gud och kommit till tro!

Natalia och Artjom förstår att de båda fortfarande har mycket att jobba på. Genom att förstå det och lita på Gud, bygger de grunden för drömmen om ett liv tillsammans. Efter rehabilitering vill de förverkliga sin dröm – att gifta sig och leva som en familj med tillit till Gud.



Natalia och dottern Maria

Valentins och Emilias dröm om andligt arbete:

"Gud ledde oss till detta uppdrag."

Om du besöker vårt center i Dobromirka Bulgarien kommer du att välkomnas av Valentin och Emilia Hristov, det vänliga och hjälpsamma värdparet. För dem är centret både en arbetsplats och ett hem. Tidigare bodde de i huvudstaden Sofia, båda hade bra jobb och en trygg framtid. De kände dock tomhet i sina hjärtan, eftersom båda hade en längtan efter andligt arbete.

Drömmen blev sann när vi erbjöd dem tjänsten som värdpar för Dobromirka-centret. Valentin och Emilia bad över saken och blev säkra på att detta var platsen där Gud ville ha dem. Nu har de fungerat som värd och värdinna för centret i mer än sju år. De håller ord-

ning på byggnaden, men det viktigaste är vad som händer innanför dess väggar:

"Vi tar inte bara hand om huset, utan också människorna som kommer hit. Det har varit en stor glädje för oss. Vi ser till att alla har det bra och trivs, rummen är rena och maten är god och hemlagad, berättar Emilia.

Förutom värdskap deltar båda i paketering och hantering av moderskapspaketen. Emilia anordnar även Mission Possibles yrkesutbildningsprogram för ungdomar i slumområden.

–Valentin och Emilia sprider välsignelse till tusentals människor!

Gud tillsätter resurser och människor på rätt plats. Till de hjärtan som söker Honom och Hans vilja ger Han sina drömmar och inbjuder dem att förverkliga dem under Hans ledning. Var och en av oss kan vara till välsignelse för andra.



Valentin tar emot babykläder skickade från Finland i Sverige. Emilia deltar i paketeringen av moderskapspaketen på centret i Dobromirka.

Centret i Dobromirka Bulgarien: Uppfyllelsen av omöjliga drömmar

Mission Possibles center i byn Dobromirka Bulgarien är en tränings- och lägerplats och centrum för vårt BabyBox-projekt. Utöver våra egna arrangemang hyr vi ut lokaler till församlingar.

För två år sedan stod en ny flygel och en välbehövlig stor samlingslokal färdig i byggnaden. Det var ett sant Guds mirakel och uppfyllelsen av en tioårig dröm! En tidigare okänd familjestiftelse hörde talas om projektet, kontaktade oss och skänkte nödvändiga medel! Liknande "husmirakel" har hänt tidigare, när vi har behövt nya lokaler, vars uppbyggnad skulle ha varit överväldigande för oss.



Centret i Dobromirka Bulgarien. Nya flygeln till vänster.





Julglädje och -evangelium

Julen är den bästa tiden på året för att nå familjer, organisera evenemang och dela evangeliet. I en orolig världssituation och mitt i personliga kriser behöver människor i alla åldrar hopp, glädje och hjälp.

innska team organiserat utdelning av tiotusentals julklappar genom församlingar. I Ryssland är julfesterna, för familjer på barnhem och för familjer i kris, oförlömliga för deltagarna.

I Bulgarien delar vi ut gåvor till barn i slumbyar. I många år har vårt ukra-

Det är ett nöje att göra detta arbete och sprida ljuset!

Drömmen är att någon kommer ihåg

Valentin och Emilia Hristov, som vi berättade om på föregående sida, gläder de boende på det lokala äldreboendet med sitt besök och tar med sig julklappar till dem.

En dröm om en stor mjukisleksak

Teamet från barnhemmet i Jekaterinburg, tillsammans med volontärer från församlingen, uppfyller barnens största önskemål från behövande familjer. Vårt team, som regelbundet besöker hemmen, tar reda på barns drömmar i förväg.



Mission Possible Sweden
Sågstuguvägen 21, 146 38 Tullinge
www.mp.org
info@mp.org

Plusgiro: 90 11 54-5
Swish 90 11 54 5

Finland: Nordea FI85 2309 1800 0153 17,
Insamlingstillstånd RA/2020/699

